

Här varé Bucklor!
sid 2

Flera Förslag från
Flytande, sid 4

Tvåkokaren som
blev ingenjör, sid 5

DETERGENTEN

PERSONALTIDNING FÖR LEVER OCH LEVERINDUS

Årgång 20

Nr 5 1991

Vi delar ut mycket pengar för bra idéer som är väl genomförda i COLIBRI II!

De bästa idéerna, som när de genomförts, leder till att Levers omsättning ökar eller att kostnaderna minskar, blir belönade, säger VD Aart Weijburg.

En avsikt med COLIBRI II-priset är att ändra vårt sätt att arbeta. Alla kan och måste ta ansvar för att spara och tjäna pengar i det här företaget.

Om man får första pris eller andra pris beror inte så mycket på den absoluta storleken i besparing som på personens/gruppens förutsättningar med tanke på var i organisationen man finns.

- Idag delar vi ut två COLIBRI II-priser till två bra idéer genomförda under andra kvartalet 1991, säger Aart.

- **1:a pris går till Sergio Hilj**, reparatör på flytande, för förslag och genomförandet av automatisk avstängning av gasolutrustningen för flamning av flaskor på C32-linjen.

- Tidigare kunde det börja brinna när en flaska fastnade i gasollågan, säger



Aart Weijburg: Grattis Sergio, du är väl värd den här belöningen

Sergio, och det hände 5-10 gånger om dan. Det förorsakade både driftstörningar, flaskförluster och medförde olycksrisker. Med hjälp av fotoceller och ett tidrelä styrs flaskorna idag och om det blir ett stopp på linjen slockar gasollågan efter ett bestämt antal sekunder.

- Nu behöver inte personalen övervaka just den här delen, vilket verkligen var

nödvändigt tidigare, säger Sergio.

I och med att vi åtgärdade problemet från grunden behövde vi inte heller investera 50 000 kr i en avsugningsutrustning, som annars var planerad för att få ut gaser och rök efter brinnande plastflaskor.

Sergios förslag till installation kostade bara 5000 kr och det praktiska arbetet gjorde Sergio själv.

50 000 kr per år spar vi på den här konstruktionen, säger Seppo Helander, genom att vi nu inte får samma driftstörningar eller flaskförluster.

2:dra COLIBRI-priset går till Roland Lundqvist, Per-Gunnar Nyström och Ulf Stenius för genomförande av limning av VC-3 kapslar (små kapslar till Via Micro och Surf Balans) i egen regi.

Bakgrunden var att Jagenberg limningsmaskin inte var konstruerad för så små format som VC-3, säger Per-Gunnar. Därför var vi tvungna att köpa färdiglimmade kapslar från Frankrike, vilket blev mycket dyrt.



Diplom och check att dela på till trion PG Nyström, Ulf Stenius och Roland Lundqvist

forts på sid 2

VILKEN MASSA BUCKLOR



Sigge Jonsson och Gösta Hellström framför troféerna: - Det här är disp Göte Johanssons, Nyge, vandringspris i fotboll som blev vårt till slut.

50-TALET VAR STORHETSTIDEN
I matsalen, dit Lever IF:s stora pris-samling just flyttats, träffas Sigge Jonsson, Gösta "Lötta" Hellström och Leif Wahlstedt, några bland alla aktiva i Sunlights Idrottsförening sedan 50-talet och minns.

- I våra grenar, fotboll och hockey-bockey, har vi alltid varit stora, säger veteranerna Sigge och Gösta.

- 50-talet var vår storhetstid, åtminstone när det gäller fotboll. - Vi var engagerade i Korpen och spelade bl a mot Thors industrier, NK, Fors, Ana, F11, Charles Westerberg. Vi var faktiskt så starka så att det allmänna talesättet blev att "nu skulle de ta dom stöddiga sunlightarna". Och visst blev det lite hatstämning till oss ibland när de andra lagen alltid förlorade i finalen.

DEN TIDENS 'HEAD-HUNTING'

- Att det fanns så många duktiga idrottskillar på Sunlight var till en del Sixten Gillströms förtjänst. Han var verkstadschef och själv mycket duktig i tennis och väldigt intresserad av fotboll. När det skulle anställas någon på hans avdelning var idrottsförmågan viktig. Ibland vände han sig direkt till personer han visste var duktiga idrottsutövare - den tidens head-hunting - och det kunde även gälla personal till andra avdelningar.

TOG MIG FRÅN KULLBERGS

- Till mig kom de, berättar Gösta, när jag var 14 år och jobbade på Kullbergs Bokhandel och sa *nu ska du börja på Sunlight på måndag*. Ja, det var bara

att gå dit och börja spika lådor till såpan. Då spelade jag i AIK som junior och det var nog därför de ville ha mig.

TENNIS OCH BORDTENNIS

- Här fanns många tennisprofiler: Egon Franzén, Hallberg, Gillström, Per Bergström, Lennart Blixt och bland de yngre Jörgen Lundqvist. De såg till att en tennisbana byggdes på vår tomt.

- Bordtennissektionen var mycket aktiv från 1950 och framåt, berättar Leif Wahlstedt, sektionsordförande under 15 år. Vi låg på 1:a plats i serien med 10-mannalag i Korpen. - Leif har alla matchprotokoll sparade från den tiden och där kan man se att förutom Leif var Jörgen Lundqvist en av de aktivaste liksom Roland Widén, Gösta Hellström, Jack Wahlberg och Björn Gustafsson.



Leif Wahlstedt minns triumferna!

MYCKET AKTIV FÖRENING

- När man ser alla de här priserna blir man imponerad över hur mycket som var på gång inom idrottsföreningen, säger Leif. Företaget var mycket generöst med anslag till föreningen och många anställda var engagerade. Man behövde inte vara mästare eller jätte-dukting. Det roliga var att träffas även utanför jobbet.

VIKTIGT MED FRITIDSOMRÅDE

- Strandstuviken var en trevlig plats där många tävlingar ägde rum. Vi hade dragkamper, stafett på såpad stång över vattnet, fem-kamp mm. Sedan blev det fest på Stora hotellet.

STARK SEKTION IDAG

Orientering är en livaktig sektion idag.

- När Kalle Myrra hade kurs i orientering lärde jag mig en del och började orientera, berättar Gösta. Men första tiden gjorde man inte annat än sprang bort sig!

- Avdelningsfotboll körde vi ofta och utan att skryta låg verkstan bra till.

UTBYTE ÖVER GRÄNSERNA

Vi har ofta haft och har fortfarande idrottsutbyte med systerföretag i andra länder. Finland är det som gäller idag för orienterarna, men vi har varit både i Norge och i Tyskland.

SPELADE PÅ FÄNGELSET

- Sigge, kommer du ihåg när vi spelade hockey-bockey vid gamla fängelset, säger Gösta. Det var en cup som började på måndan och vi spelade varje kväll den veckan. På fredan var finalen - den vann vi - och direkt efter det körde vi utbyte mot Margarinbolaget och den vann vi också. Vi var bra. Känd målvakt hos oss var Bror Lundstedt, som stod på knä framför målburen. Han var inte så säker på skridsko, men en god målvakt.

FÅNGARNA SLÄPPTES UT

- Vi spelade ofta på banan vid fängelset och många gånger mot fångarna själva. Fängelsedirektören var en sportintresserad person och han tömde hela fängelset när det var dags för match. De som inte spelade var hejarklack. Men de visste vad som gällde. Om någon ens försökte rymma skulle han dra in laget från serien. Och det var aldrig någon som rymde. Det var till och med två intagna som spolade banan om natten! Fängelsechefen var också med och spelade och från hans fångar hördes ofta "Heja dirren"!

Detergentens artikelserie om

REHABILITERING I ARBETSLIVET

ATT BRY SIG OM...

Att som sjukskriven - under längre eller kortare tid - få en inbjudan att komma till företaget och träffa arbetskamraterna och representanter för fackklubben, det är en bra idé, tycker Siv Burström. Siv har varit sjukskriven från sitt arbete på flexi nästan ett år för ryggvärk.



SIV ARBETSPRÖVAR

Nu jobbar jag halvtid och arbetsprövar, säger Siv, heltid en vecka med en helg emellan och ledigt en vecka. Det blir varken bättre eller sämre om jag jobbar, men det är rätt skönt att vara tillbaka hos arbetskamraterna igen.

HÄLSADE PÅ SOM SJUKSKRIVEN

När jag var sjukskriven gick jag hit då och då för att träffa kompisarna och för att prata med Eva, min arbetsledare. Vi är ju ett så bra gäng och vi är så glada att vi har Eva som arbetsledare. Men jag hörde på träffen för långtids-sjukskrivna att det finns många som känner sig utanför; som inte vågar besöka sin avdelning medan de är sjukskrivna för att de är rädda att störa.

VIKTIGT ATT FÅ VARA KVAR PÅ ARBETSPLATSEN

Man orkar när man trivs, säger Siv. Om någon skulle komma på idén att jag skulle omskola mig, då skulle jag inte orka. Det är viktigt att få vara kvar på sin arbetsplats. Jag har jättefin kontakt med min kontaktkvinna på

Försäkringskassan, Agneta Hamnström och hon hjälper mig mycket.

VI DRIVER FRÅGAN TILLSAMMANS

Det här är en fråga som vi driver, både från företagets, fackets och Försäkringskassans sida att återanpassa så många som möjligt av våra sjukskrivna till arbetet igen, säger Rolf "Lill-Roffa" Andersson.

- Och det kommer en lag - kanske till 1992 - om skyldigheterna till rehabilitering och den lagen blir en bra pådrivare.

TRÄFF FÖR SJUKSKRIVNA

Vi har just börjat att jobba aktivt med de här frågorna, berättar Rolf. Vi satte igång med något som uppskattades mycket och det var en träff som vi i Fabriksklubben kallade våra sjukskrivna medlemmar till. Av de ca 20 vi inbjöd kom alla utom två.

Vi träffades på Lever ett par timmar och sedan bjöd företaget på lunch. Fabriksklubben ville lyssna till hur man upplever att vara så gott som "avstängd" från jobbet och ville veta vad vi kunde hjälpa till med.

DE UNGA MÅSTE KOMMA IGEN

Det är särskilt viktigt att vi försöker hjälpa de unga, som kan ha en rejäl chans att komma tillbaka till arbetet, säger Rolf. För de äldre, som kanske har accepterat att de inte kan komma tillbaka, är det här ett sätt att träffas.

RÄTT BEMÖTT PÅ JOBBET

Vi behöver också informera om hur viktigt det är att man blir rätt bemött av sina arbetskamrater på jobbet, när man kommer och hälsar på.

Man kan ju faktiskt vara sjuk på ett sätt så att man inte kan jobba men ändå komma och hälsa på och delta i den gemenskap man har från sin verksamhetsperiod. Man kan uppskattas som människa fastän man inte är arbetsför.

Det är vår målsättning att fortsätta med träffar för sjukskrivna, säger Rolf.

ATT BRY SIG OM

Att ringa upp nån gång och fråga hur det står till; att visa att man på jobbet tycker det är roligt att se arbetskamrater, som varit sjukskrivna en tid - även om man har bråttom; att stanna upp en stund om man ses på stan - det är några små och enkla tips som alla kan ta till sig, säger Rolf Andersson.

forts fr sid 1 COLIBRI

Vi föreslog att en ombyggnad av limningsmaskinen skulle göras så fort som möjligt för att spara pengar och det blev under vår mest intensiva treskiftskörning i våras, säger Roland Lundqvist och Per-Gunnar Nyström, med uppenbar risk för driftsstörningar. Det var Ulf Stenius som utvecklade och genomförde hela det praktiska arbetet. Det gick väldigt bra.

Ombyggnadsarbetet kostade ca 56 000 kr och den årliga besparingen är ca 658 000 kr/år, säger Seppo.

Aart Weijburg avslutade ceremonien med att säga att vi har fortfarande 13 000 kr kvar, som vi hade kunnat dela ut om vi hade fått in fler bra förslag för andra kvartalet.

- Det har aldrig varit så lätt att tjäna pengar i det här bolaget som detta kvartal, sader Aart.

IDROTT

ORIENTERINGSUTBYTE

Åland hälsar även i år orienterarna från Lever IF i Sverige och Finland välkomna. I år är det Lever IF i Nyköping som är värdar och håller i tävlingarna samt bjuder på middag.

Lördagen den 31 augusti gäller det!

Platsen heter Eckerö och den lämpar sig utmärkt för orientering, säger Tord Eberhardsson, arrangör tillsammans med Roland Blomgren.

Det kommer 19 personer från Finland och från Sverige är vi 17, säger Tord. Många är vana orienterare och har deltagit i utbytet i många år, men för två är det första gången: Conny Strandberg och Henry Hultgren.

Arbetsplatsbiblioteket har upphört

Under åtta år har vi haft möjligheten att på ett nära och enkelt sätt låna böcker från biblioteket genom alla boksnurror, som stått utplacerade på olika ställen i fabrik, lager och matsal.

Hur blir det nu? - Kommer många att sakna arbetsplatsbiblioteket och kommer många att istället söka sig till Culturum? Har biblioteket fått några nya 'kunder' från oss och har läsningsintresset uppmuntrats/ ökat på vårt företag?

Lever var det företag som hade förhållandevis flest hemlån av de tre arbetsplatsbiblioteken på Cewe, Wedholms och Lever.

Du som har några böcker kvar - lägg dem i lådan utanför matsalen.

Från förslagskommittén:

- Varför skulle inte vi kunna skicka in till Förslagskommittén de förslag till förbättringar som vi går och tänker på och diskuterar med varann när vi jobbar, tänkte bland andra Yvonne Wennberg, Ulla Lindberg och Anette Österman på Flytande.

Och in skickades det ena förslaget efter det andra.

ETIKETTERING C 32

Det förslag som belönades högst - med 3100 kr - gällde etiketteringsmaskinen på C32. Varje kväll plockas alla lösa delar ned och läggs i vatten för att limmet ska lossna till dagen därpå. Och det fungerar jättebra, säger Yvonne. Men sedan finns det delar i maskinen som limmet fastnar på och som inte går att ta bort. Vi får stå och skrapa bort det limmet med kniv. Det har stelnat och är svårt att få bort och ju mer vi skrapar desto mer färgskrapar vi bort och ju fulare blir maskinen.

Vi tycker det är ett tråkigt jobb och onödigt!

Vårt förslag är att sätta på en huva i aluminium eller plast som täcker 'botten' och som också går att ta bort, och sedan lägga den också i blöt varje kväll.

Leif Lindroos ska konstruera en sådan huv.

Vi kommer att spara en del tid varje dag, ca 12 min/dag på att slippa att stå och hacka bort limmet och dessutom slippa det tråkiga jobbet.

Nästa förslag:

FÖRÄNDRING AV KAPSYLSORTERAREN.

Yvonne och Ulla visar på de tunga plastskivor till kapsylsorteraren som man måste bära upp för en smal trappa vid varje omställning till ny flaskstorlek.

De här skivorna är både tunga och ohanterliga, säger Yvonne och Ulla och vår idé är att skära av skivan så att man bara behöver byta den yttersta delen där hålen för kapsylerna sitter.

Vi har redan provat att skära av en skiva och det verkar fungera bra, säger Ulla.

Premien blev 1100 kr för förslaget.

Här på Flytande är det inte nog med förslag

Det tredje förslaget heter

AVRINNINGSFIXTUR FÖR FLASKOR PÅ SPILLCONTAINER, C 32

Det är skiftlagen på C32, som har irriterat sig på att precis när de håller på att tömma flaskor i spillcontainern så händer det något på linjen och man måste avbryta hållandet. Om man sätter som en tratt i containern kan man lämna flaskan att tömmas och gå tillbaka till maskinen.

Hedersomnämning 500 kr plus penninglott eftersom idén ej var ny.



Här, där limmet möter etiketterna, blir det alltid lim som sätter sig fast i botten och som vi måste skrapa bort med kniv, säger Ulla, Yvonne och Anette.



Vi har provat med en skiva för kapsylsorteraren och låtit skära itu den. Nu behöver vi bara lyfta hälften så tungt upp för den här smala trappan, säger Ulla Lindberg och Yvonne Wennberg.

Ulf Häger - från tvålkokeriet till Kungliga Tekniska Högskolan

Jag tycker att matematik och fysik är vackert - skönheten får en att rysa ibland!

Ulf Häger, berätta om tvålkokarens väg till civilingenjör

Jag började på Sunlight på kokeriet 1975 som tvålkokare och körde Alfa Laval-anläggningen. Jag jobbade i 10 år tills tvålen lades ned 1985 och under den tiden hade jag de bästa arbetsåren i mitt liv - tror jag.

Det var ett mycket stimulerande gäng att jobba med - vi läste mycket och framför allt så diskuterade vi. Jag lärde mig så mycket. - Och nu lär jag mig ännu mer.

Jag började läsa för att tvålen lades ned. Det blev kicken. Alla vi som jobbat ihop splittrades, kompisarna stack åt olika håll, och jag tyckte inte det kändes särskilt kul att ställa sig vid ett band i fabriken. Både Arne Fredriksson, Berni Östlund och jag började läsa - Arne blev journalist, Bernie socionom och jag blir civilingenjör.

Hur började det?

- Jag läste på KomVux först ett år för att komplettera matte, fysik och engelska och kunna söka till högskolan. Matten kunde jag tenta av direkt för den hade jag läst in själv på lediga stunder vid sidan av jobbet när processen styrde sig själv.

Varför matte och fysik?

- Egentligen var jag mest intresserad av samhällsfrågor från tonåren och uppåt. Men jag blev mer filosofiskt lagd efter våra härliga diskussioner på kokeriet om livet, skapelsen, fysik och mycket annat.

Hade jag varit yngre hade jag läst ren fysik/matte på högskolan, men i den här åldern är det mycket värt att få en färdig yrkesutbildning direkt.

Det är en sådan skönhet i dessa ämnen att de får mig att rysa. Det är en så ren struktur som kan leda till så konkreta resultat, se till exempel när lösningen på en partiell differentialekvation stämmer med verkligheten! Är inte detta fantastiskt? (Detergentens

utsända kan varken bekräfta eller dementera för det ligger inte inom kunskapsområdet).

Och efter KomVux?

Jag började på Tekniska Högskolan i Stockholm på linjen för teknisk fysik med matematisk inriktning, säger Ulf.

Jag har gått på föreläsningar i vissa svåra ämnen som t ex kvant.fysik och jag har varit med på laborationerna - annars har jag suttit hemma och läst och åkt upp och tentat.

Det går inte att åka upp på föreläsningar varje dag - då hinner man inte läsa. Jag har varit ensam hemma på dagarna och har en fru som ställer upp och dagisplats till minsta barnet - annars skulle det inte ha fungerat.

Hur gammal var du när du började?

Jag började läsa när jag var 39 år och nu har jag hållit på i fem år. Jag har ett examensjobb kvar, men till jul ska jag vara klar. Sedan blir jag civilingenjör i teknisk fysik.

Vilka är dina yrkesplaner?

Jag skulle gärna vilja ha ett jobb som innebär forskning. Jag kan tänka mig att jobba med reglerteknik på Järnverket - att jobba matematiskt med att sätta om funktionen i ett reglersystem - att se den logiska strukturen i systemet - att behandla den matematiskt och därigenom få fram en enklare styrning.

Eller att syssla med forskning på Studsvik - det vore också kul. Utbildningen är väldigt bred så man kan också tänka sig att arbeta med beräkningar på dator.

Hur tror du möjligheterna är att få jobb inom koncernen?

Det blir nog svårt. Och jag har svårt att tänka mig att flytta från Nyköping.

Lärare på ett tekniskt gymnasium kan det bli - åtminstone under en övergångsperiod. Jag kan ju mekanik, fysik och hållfasthetslära etc.

Hur klarar man sig ekonomiskt om man har familj och är tjänstledig för studier så här länge?

Min fru har jobbat heltid och ibland mer och det har gått bra att leva på studielån och en lön. Sedan har jag jobbat några månader varje år på Lever. Det har

hittills funnits jobb när jag har varit ledig.



Ulf Häger extraknäck på sprayen när han har 'sommarlov'.

Vill du rekommendera det här sättet att leva - för det är det väl nästan?

- Ja-a, det är mycket annorlunda att läsa på högskolan. Det ger mycket mer än den vanliga skolan. Man kan själv styra i vilken ordning man lägger kurserna, sin studietakt och sin egen inriktning. Det är mer substans i det man läser, mer användbart.

Den stimulans man får från andra studenter och lärarna betyder också mycket för mig. Det är många invandrare som läser på Teknis och speciellt iranier. Det är många intellektuella som har kommit hit till Sverige. Många undervisar samtidigt på fysik/matematik-institutionen.

Har du lärt dig det du trodde och har du fått svar på dina frågor?

Jag har lärt mig mer än jag trodde i matte och fysik - speciellt teknisk fysik. Om jag har fått svar på mina frågor - ja, kanske en del men det kommer nya frågor ju mer man läser.

Kan vem som helst hoppa på en sådan här utbildning efter att i flera år ha jobbat i ett praktiskt yrkesarbete?

De flesta kan klara det mesta, men det är väldigt mycket en fråga om intresse och vilja.

Rekord inte bara på Lever utan i hela Nyköping!

1) På fem månader har verkstan gjort 850 starter i pausgympan! Alla är med - nästan!

Klockan 7 träffas alla verkstadsskillar och -tjejer i verkstadshallen för fem minuters uppvärmning inför dagens arbete. När det är nya gympaprogram kommer Salme Gaal och tränar in dessa, men lika ofta kör vi själva med Anne-Marie Sjöström som ledare, säger Ivar Sandberg.

Ett bra sätt att börja morgonen på, man träffar alla, som sedan splittras på olika ställen i fabriken med olika arbetsuppgifter, säger Ola Almqvist.

"Skånes största firmafest"

I den deltog fyra av Leverindus Malmöiter. - Firmafesten bestod i att cykla Ringsjön Runt - en nätt sträcka på 6.5 mil lilla rundan och 12.5 mil runt båda sjöarna tillsammans med så många arbetskamrater som möjligt. Ringsjön Runt är det näst största cykelloppet när det gäller deltagarantal efter Vättern Runt med 7500 startande.

Från Leverindus deltog Kenneth Danfelter, Henriette Tillberg med make Bo, Lennart Olsson och Sven-Erik Israelsson med maka Irene. Det var andra året i rad som detta Leverindusgäng cyklade Ringsjön Runt. Dessutom cyklade Kenneth Danfelter loppet för 10:e gången och Sven-Erik Israelsson det för 6:e gången.

Bilden inskickad av Henriette Tillberg.
2) Uppställning av hela gänget före starten på cykel; fr v Bo Tillberg, Kenneth Danfelter, Henriette Tillberg, Lennart Olsson, Irene och Sven-Erik Israelsson.

Sillunch på verkstan

Traditionell inledning på sommaren. I år bjöd inte vädret på utesittning men väl så trevligt i lunchrummet. Det var Gösta Karlsson och Anne-Marie Sjöström som ordnat med färsk potatis och sillar för alla smakriktningar.

3) Förväntansfulla serverar sig Lars Tjäder, Stanislav Lisek, Mathias Axelson, Gunilla Larsson och Börje Eriksson under Gösta Karlssons överinseende av den färska potatisen och sillen.

4) Detergentens inbjudna Monica lät sig också väl smaka i sällskap med Ivar, Lasse och Roland.



Foto: Monica Lundberg och Kjell Almqvist

Times Bold P 28 Times 18 Times Bold 14

Personalnytt

Vi gratulerar till

80 år	Valdemar Gustafsson	23/10
75 år	Birger Borg	22/10
50 år	Hans Dahlander Försäljningsavd	22/10
	Maj-Britt Sangby Lokalvården	26/10
20 år i tjänst	Eva Andersson	17/9
	Produktionsavd	
	Vivianne Jonsson	4/10
	Per-Arne Franzén	8/10
	Pulvertillverkningen	
15 år i tjänst	Ulla Lindberg	1/10
	Flytande avd	

Times Bold 15

TACK *Kubrick*

Vilken rolig dag - min 60-årsdag! Ett varmt tack till företaget och till alla arbetskamrater på Lever och Leverindus för all trevlig uppvaktning.
Kalle Fredin

Ett varmt tack till Lever AB för uppvaktningen på min 75-årsdag.
Svea Boman

Ett hjärtligt tack till företaget för uppvaktningen på min födelsedag.
Karin Klingemark

Till Leverindus AB och alla arbetskamrater vill jag framföra mitt varma tack för all trevlig uppvaktning på min 50-årsdag.
Björn Berg

Ett hjärtligt tack till arbetskamrater och Lever AB för uppvaktningen på min födelsedag.
Mari-Ann Johansson

För fina presenter och blommor, som jag fick i samband med min dotters födelse, vill jag tacka alla arbetskamrater och Lever.
Anita Andersson

Till Lever AB och arbetskamrater ett hjärtligt tack för de fina presenterna, som jag fick på min födelsedag.
Inger Svensson

Vill det detta tacka företag samt arbetskamrater för de fina gåvorna, två härliga naturtavlor, som fick mot-taga i samband med min 50-årsdag.
Lennart Eglund

Ett hjärtligt tack till Lever för uppvaktningen på min 70-årsdag.

Gösta Gustafsson
Ett hjärtligt tack till Lever och arbetskamraterna för uppvaktning på min 60-årsdag.
Per-Arne Franzén

Dödsfall *Kubrick Times Bold 15*

Pensionär *Ivan Adebring* avled den 10 juni 1991. Ivan skulle ha fyllt 90 år på julafton detta år.

Pensionär *Edvin Karlsson* avled den 12 juni 1991 i en ålder av 77 år.

Ingegerd Johansson avled den 14 juni 1991 i en ålder av 64 år. Ingegerd var under många år växeltelefonist på Lever/Leverindus.
Times Bold 12

PATRIK ANDRÉEN TILL-BAKA I UNILEVER-FAMILJEN *Mellner*



Efter åtta år utanför koncernen har Patrik Andréen trätt in i sin nya roll som försäljningsdirektör på Lever.

Hur känns det, Patrik?
- Det känns bra. Jag känner mig välkommen. Jag har nu träffat de flesta på Lever och jag kände sedan tidigare många både i Stockholm och i Nyköping.

Var har du arbetat sedan 1984?
- Från Leverindus gick jag till DAGAB som marknadschef för storkök och servicehandel. - Och sedan fyra år tillbaka arbetade jag på Beckers Färg som divisionschef på konsumentsidan.

Vad ser du nu som den största utmaningen i ditt nya jobb?

- Att ta tag i den marknadssituation Lever har idag och se till att vi behåller de marknadsandelar vi har och utvecklar dem. Jag är *en* i teamet, men säljkåren är en viktig del. - Det här är en utmaning på en tuff marknad.



Anna Larsson, trainee på Leverindus sedan oktober, flyttar inom koncernen.

Direkt efter Leverindus augustikonferens börjar Anna på ekonomiafdelningen på Elida Robert i Stockholm. Anna har arbetat med marknadsföring inom affärsområde Livsmedelsindustri.

Mesta delen av sin tid har Anna ägnat åt ett projekt "Rengöring inom bryggeriindustrin", en utbildningshandbok för rengöring på bryggerier, som Anna presenterade för säljarna på augustikonferensen.

Det kom ett brev.....

Heja VIA!

Under 30-årigt äktenskap har det blivit en hel del tvättmedel som prövats. En del bra och en del dåligt.

Nu har jag en längre tid tvättat med VIA. Och jag är mycket nöjd med tvättresultatet. Vill därför tacka för att VIA finns att tvätta med och att varupplysningen håller vad den lovar.
Anna-Lisa Andersson
Ämål

LÄRA MER AFFÄRSENGELSKA

På personalavdelningen kommer vi under hösten att ha en språkundervisning på dator för s k interaktiv inläring.

Vid en inlärningsstation/dataskärm följer man ett japansk företag som förbereder inträde i EG med hjälp av en reklamfirma. Man deltar i sammanträden, planeringen, förhandlingarna, i intervjuer och telefonsamtal - och lär inifrån. Det gäller alltså modern affärsengelska både i tal och skrift.

Enligt ett uppgjort schema jobbar man med kursprogrammet ensam i sin egen takt och förmåga.

Hör av dig till Monica Lundberg om du är intresserad av utbildningen.

ÄVEN EN FABRIK KAN VARA VACKER



"Gamla Sunlight lyser gult och fint även när det LEVER".

Så skaldar Vibeke Olrog, gammal Sunlightmedarbetare i många år, som känner lite extra för fabriken varje gång hon passerar utanför den.

I juni månads frodiga sommargrönskater sig fabriken inte så stor och grå utan sommarfin och välkomnande, där den ligger inbäddad bland skira björkar och gula buskiga blommor.

Det är dags för fabriken att vila för semester. Ingen rök kommer ur skorstenen och den tysta aktivitet som kan märkas kommer från verkstadspersonalen, som jobbar med underhåll eller från kontoret, där löner måste förberedas, budgeten bearbetas och material planeras.

VETERANERNA MÖTER DAGENS LAG



Det här är inte Lever IF:s fotbollslag idag, det stämmer!

Men de är några av Veteranerna som snart ska möta "ungarna", som Dragos säger, dvs dagens Korplag.

Kända ansikten överst fr v Dragos, Anders Karlsson, Göran Kennmark, Kjell Norin, Lars-Göran "Texas" och Ulf Stenius. Dessa spelare och ytterligare 10 kommer att möta Dagens lag lördagen den 21 september kl 10.30 på Gripens fotbollsplan. - Kom och heja!

De övriga 10 är Bo och Benny Carlsson, Rolf Johansson, Bo Fager, Rolf Pettersson, Kalle "Myrra" Andersson, Jan-Eric Larsson, Björn Gustafsson, Rolf Andersson, Bengt Källman.

GYMPA MED FRISKIS OCH SVETTIS

Gympan i höst kommer att vara i Friskis och Svettis regi och hållas på Tessinskolan tisdagar kl 17.00. Det blir ett s k företagspass dit flera företag inbjuder sina anställda. Ledare blir F & S's Veijo Ågerfalk och gympapasset blir Lätt - Medel. Den 3:e september sätter det igång och alla är välkomna - både de som gick på tisdagsgympan på Lever och alla nya.

DETERGENTEN

(latin: rengöraren)

Nr 5
Årgång 20

Manusstopp för nästa nr: 25/9

Utgiven av

LEVER AB
611 87 Nyköping
0155-802 00

Redaktör och
ansvarig utgivare

Monica Lundberg

Redaktionskommitté

Göran Berglund	SIF Stockholm
Kenneth Burman	SIF Nyköping
Pirjo Rasimus	Fabriksklubben
Seppo Helander	Lever
Göran Hofstedt	Leverindus
Rolf Johansson	SALF

Tryck AWJ-Länstryckeriet